

Herdenkingswandelroute Langemark (7.2 km)



We starten bij de kerk van Langemark (voorkant).

Monument voor de gesneuvelden

Links van de kerk staat het monument van de gesneuvelde soldaten én de burgerslachtoffers van Langemark. Na de Eerste Wereldoorlog rezen in bijna alle gemeente van België monumenten ter nagedachtenis van gesneuvelde soldaten en burgers. Pas jaren later zou duidelijk zijn dat de oorlog veel meer slachtoffers had teweeg gebracht. De namenlijst van het In Flanders Fields museum maakte dit duidelijk voor alleen al de Westhoek. Vandaar dat in iedere gemeente van Langemark-Poelkapelle de monumenten ook werden aangevuld met een lijst met mensen die de oorlog niet hadden overleefd.

We draaien naar links en gaan de Kasteelstraat in. We laten het gemeentehuis links liggen en slaan bij de T-splitsing naar rechts. Een paar 100 meter verder gaan we links de Klerkenstraat in. Terug een paar 100 meter verder slaan we rechts de Lindenlaan in. We wandelen die tot het eind en gaan dan links de Hoyaardstraat in. De eerste straat links brengt ons naar de Duitse Militaire begraafplaats en het Vredesmonument.

Duitse Militaire begraafplaats

Heel wat Belgische gemeenten telden na de Eerste Wereldoorlog Duitse soldatengraven. Deze werden samengebracht op Duitse militaire begraafplaatsen

Vanzelfsprekend lag het grootste aantal graven en begraafplaatsen in de Westhoek. Zo waren op het grondgebied van Langemark-Poelkapelle alleen al meer dan 40 Duitse begraafplaatsen. Eén ervan was deze

Deze begraafplaats zou reeds in oktober 1914 ontstaan zijn als een vermoedelijk Franse begraafplaats. Na de eerste slag bij Ieper (oktober-november 1914) lag het huidige laagste deel van de begraafplaats in niemandsland. Franse soldaten zaten ernaast verschanst aan de dorpsrand. De voorste Duitse loopgraaf lag ter hoogte van de huidige blokkenlijn op het hogere deel van de begraafplaats. Met het begin van de tweede slag bij Ieper werd op 22 april 1915 vanuit deze loopgraaf chloorgas gelost. Dit was de eerste grootschalige chemische aanval uit de geschiedenis en hiermee werd het begin van chemische oorlogsvoering ingeluid. Met die gasaanval kwam de volledige begraafplaats in Duits gebied. Met de derde slag bij Ieper tijdens de zomer 1917 kwam het terrein weer in geallieerde handen maar amper een halfjaar later namen Duitsers tijdens het Duitse lenteoffensief in het voorjaar 1918 opnieuw Langemark in. De begraafplaats werd dus weer Duits gebied tot Belgische troepen tijdens het bevrijdingsoffensief in september 1918 het terrein definitief veroverden.

Vandaag liggen er meer dan 44000 Duitse doden:

- 10143 geïdentificeerde en niet-geïdentificeerde van de begraafplaats d.d. 1930 op het oorspronkelijke grafveld (laagste deel van de huidige begraafplaats);
- ruim 9000 geïdentificeerde van de concentratie in de 1950's op het vroegere klaprozenveld (hoogste deel van de huidige begraafplaats);
- ongeveer 25000 'niet-bij-naamgekenden' van de concentratie in de 1950's in het kameradengraf bij de ingang.

Vredesmonument

In 2016 werd op de markt van Ieper een smeedevent georganiseerd. Internationale smeden maakte er 2016 klaprozen om alle slachtoffer te herdenken. Na het evenement verhuist het monument naar de Duitse begraafplaats in Langemark. Naast het monument brengen de smeedkunstenaars hun idee over de oorlog in een kunstpaneel. De witte klaproos staat symbool voor alle geëxecuteerde soldaten tijdens WO1.

Na ons bezoek keren we terug via de Klerkenstraat richting Langemark. Ter hoogte van de Nieuwe Kalsijde gaan we rechts af. We wandelen verder tot aan het rondpunt. Aan het rondpunt gaan we verder via de Melkweg. In de bocht naar links zien we een monument voor Harry Patch.

Harry Patch

Henry Patch was met zijn 111 jaar de laatste nog levende veteraan (in heel de wereld) die gestreden heeft in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog.

Harry Patch vocht op negentienjarige leeftijd mee in de slag bij Passendale (ook wel bekend als de Derde Slag om Ieper). Tijdens deze slag raakte hij zwaargewond door een aanval van de Duitse artillerie.

Op 27 september 2008 onthulde hij hier een monument op de plaats waar hij had gevochten in 1917 tijdens de aanval op Langemark. Het monument werd door hem persoonlijk gefinancierd ter ere van een hele generatie oorlogsslachtoffers. Tijdens de plechtigheid sprak Patch de volgende woorden tot het publiek: "Always remember both sides of the line."

We stappen verder en slaan rechts de donkerweg in. We nemen de eerste straat rechts en volgend de wegwijzers naar 'Ruisseau Farm Cemetery'. Om bij die begraafplaats te geraken die je de boerderij te betreden. Maar geen probleem. De inwoners van de boerderij zijn hier aan gewend.

Ruisseau Farm Cemetery

'Ruisseau Farm' werd op 8 oktober 1917, tijdens de Derde Slag bij Ieper, ingenomen door de 'Guards Division', vechtend aan de zijde van Franse troepen. De begraafplaats werd na deze gevechten aangelegd. Ze bleef in gebruik door artillerie-eenheden tot eind november 1917. Er liggen 82 doden uit het Verenigd Koninkrijk begraven waarvan er 6 niet meer geïdentificeerd konden worden. Hiervan behoren er 30 tot de 'Foot Guards' en 28 tot de 'Royal Artillery'.

We keren op onze stappen terug. Bij de eerste straat rechts slaan we de Melkerijstraat in. We wandelen die tot het eind. Als we in de Groenestraat aankomen, gaan we links weg. We komen aan bij Hagebos. Daar heb je het Welsh National Memorial Park en een gedenkplaat voor Hedd Wyn en een gecrashte Lancaster tijdens de tweede Wereldoorlog.

Welsh National Memorial Park

In 2014 werd aan Hagebos een Welsh National Memorial Park geopend. Het herdenkt alle mensen uit Wales die het slachtoffer werden van de Eerste Wereldoorlog. De rode draak is het Nationaal symbool van Wales

Hedd Wyn

Op deze plek kwam op 31 juli 1917, de eerste dag van de slag om Passendale, Ellis Evans om het leven. Hij was in Wales beter bekend als dichter Hedd Wyn. Hij wint later dat jaar postuum een nationaal literaire gedichten wedstrijd met het gedicht 'Yr Arwr'

Gecrashte Lancaster

Tijdens de nacht van 10 op 11 mei 1944 stortte hier in de buurt een Lancaster bommenwerper neer in de buurt van het Hagebos. Geen van de Australische en Britse bemanningsleden overleefde de crash. Een Duitse jager had de bommenwerper onderuit gehaald, nadat die had deelgenomen aan een bombardement boven Rijsel.

We keren nu terug richting Langemark via de Boezingestraat. Onderweg brengen we een bezoekje aan Cement House Cemetery.

Cement House Cemetery

"Cement House" was de naam door het Britse leger gegeven aan een versterkte boerderij langs de weg Langemark-Boezinge, iets westwaarts van de Steenbeek. Het oorspronkelijke Cement House Cemetery (nu Plot I) werd aangelegd in augustus 1917 en gebruikt door de 4th en 17th Division Burial Officers, door Field Ambulances en door eenheden in de frontlijn tot april 1918. Plots II - XIX werden na de oorlog aan de begraafplaats toegevoegd door de aanvoer van stoffelijke resten die ontgraven werden op het slagveld rond Langemark en Poelkapelle en door de ontruiming van kleinere begraafplaatsen. Er liggen nu ruim 3550 Commonwealth-doden waarvan ruim 2390 niet-geïdentificeerden. Daarnaast liggen er nog 22 Commonwealth-militairen van de tweede wereldoorlog begraven en nog 1 niet-geïdentificeerde Franse soldaat

Na het bezoek keren we verder richting Langemark. We blijven op het fietspad wandelen. Ter hoogte van huisnummer 73 zien we aan onze linkerkant een monument voor het 20th Light Division.

20th Light Division

Het monument herdenkt de deelname van de "20th (Light) Division" aan de zogenaamde slag bij Langemark (16-18 augustus 1917), in het kader van de Derde Slag om Ieper toen de geallieerden de Duitse linies wilden doorbreken. Reeds tijdens de slag bij Pilkem (31 juli – 2 augustus) werd Langemark tijdelijk door de Britten veroverd. Britten en Fransen leden grote verliezen. Het werd nu tevergeefs wachten op een drogere periode voor een tweede stormloop. De datum werd 16 augustus. Het doel was de hoogten van Westrozebeke en Staden te veroveren, doch er zou slechts een terreinwinst geboekt worden van 4km: tot aan Kerselare en de Stroombeek. De aanval zou voor de geallieerden enkel in het noorden terreinwinst opleveren, met de verovering van Langemark. Deze dag werd voor het eerst gebruik gemaakt van tanks, maar die bleven in de modder steken. Opnieuw waren er zware verliezen. Op 28 augustus gaf Haig tot slot het bevel om alle acties te stoppen. De eerste fase van de Derde Slag om Ieper was voorbij. Het monument werd onthuld op 5 juni 1927.

We stappen verder tot we aan de linkerkant de sporthal zien liggen. We stappen er naar toe en laten het rechts liggen. Voorbij de sporthal kun je rechts weg op de Finse piste. Je stapt tot het eind en gaat dan links af. Dit onverharde stuk pad komt uit in de Donkerweg. We nemen de donkerweg naar rechts en komen terug uit bij het Marktplein waar je daarnet vertrok voor de wandeling.